

KAMPBOEKJE



BIVAK KAULILLE 2024

INHOUD

Belangrijke kampberichten	5
Maak kennis met de vrienden van Mario	7
Wat doe je allemaal op kamp?	8
Wat neem je mee op kamp?	9
Wat neem je niet mee op kamp?	10
SPEELCLUB	11
KIEKEBOES	12
RAKWI	13
TITO	14
KETI	15
ASPI	16

Dag iedereen!

1 augustus is het weer zo ver, dan vertrekken we op bivak! Tien dagen waar we al een heel jaar naar uit kijken.

Samen met Mario en zijn vrienden gaan we op een spannend avontuur naar **Kaulille**. Om helemaal voorbereid te kunnen vertrekken op dit te gekke kamp vinden jullie de nodige informatie verder in dit boekje.

Inschrijven voor het kamp kan online via de link die verzonden wordt via mail en terug te vinden is op de website.

Voor specifiekere vragen en inlichtingen kan je terecht bij de groepsleiding (de opleidingshoofden).



Jannes Rombouts: 0491 95 60 16

Jente Peiren: 0473 48 25 97

Of via groepsleiding@chiroberkenbloesem.be

Bij de inschrijving vullen jullie ook meteen het Medisch Attest in. Als dit gebeurd is en we hebben je betaling ontvangen, is je inschrijving in orde. Als er na afgeven van het attest gegevens wijzigen, geef je deze nieuwe info door aan de leiding van je kind. Hieronder vindt je de info van de leiding per groep:

De inwoners van Mushroom Kingdom zijn:

Speelclub:	Lars & Flo	- speelclub@chiroberkenbloesem.be
Kiekeboes:	Jannes, Ewoud & Kaat	- kiekeboes@chiroberkenbloesem.be
Rakwi:	Anouk, Jente & Olivier	- rakwi@chiroberkenbloesem.be
Tito:	Nina, Thomas & Rens	- tito@chiroberkenbloesem.be
Keti:	Lucas & Laura	- keti@chiroberkenbloesem.be
Aspi:	Sarah & Linus	- aspi@chiroberkenbloesem.be

Dit jaar gaan we helemaal naar het verre Limburg. Meer bepaald in Kaulille, deelgemeente van Bocholt. Dat is even op de bus zitten, maar dat vinden we niet erg want de locatie is zeker de moeite. Over het vertrek en terugkomst volgt later in het kampboekje meer informatie.

Voorsmaakje van de kampplaats? Surf dan eens naar onze website:

www.chiroberkenbloesem.be. Hier kan je de kampvoorstelling nog eens herbekijken. Wij kijken alvast uit naar het bivak, jij ook?

Speelse groetjes,

De vrienden van Mario (de leiding)

BELANGRIJKE KAMPBERICHTEN

Inschrijven

Ieder kind kan ingeschreven worden via de online link, terug te vinden op de website of in mail. Dit in combinatie met de betaling zorgt voor een volledige inschrijving. De deadline is **zondag 30 juni** om 23u59.

Vertrek

We vertrekken allemaal samen vanop de Chirolokalen op donderdag **1 augustus om 13u30** aan de lokalen. Daar beginnen we met een formatie waarna we gezellig de bus opstappen richting Kaulille.

Terugkomst

10 augustus valt dit jaar op zondag. Om kosten te besparen hebben we beslist dat we dit jaar geen vervoer voorzien om terug te gaan naar de lokalen. Hierdoor dienen de kinderen opgehaald worden om **12u** op de kampplaats zelf. **OPGELET:** dit kan even duren aangezien we een eindformatie doen, houd hier zeker rekening mee.

Om een steentje bij te dragen voor onze prachtige aarde, moedigen we carpoolen aan. Aarzel niet om ons te contacteren indien er moeilijkheden zijn omtrent het ophalen van uw kind(eren).

Bagage

Iedereen dient de bagage binnen te leveren op dinsdag **30 juli tussen 18u en 19u**. Belangrijk is om de bagagestukken van uw kind te labelen, zo gaat er minder snel iets verloren!

Fiets

De oudste twee groepen, Keti & Aspi, gaan op tweedaagse met de fiets. Hiervoor moeten ze dus ook hun fiets tijdens het bagagemoment meegeven of op de dag van vertrek is ook mogelijk. Tijdens de laatste maanden Chiro wordt verwacht dat de leden hun fiets éénmaal meenemen ter controle. Zo zien we wat er fout is en is er meer dan tijd genoeg dit in orde te brengen!

Prijs

We hebben de kosten voor ons bivak al behoorlijk kunnen drukken dankzij Vosbergleute en andere evenementen, waarvoor dank voor jullie aanwezigheid. Maar om uit de kosten te komen, vragen wij nog een bijdrage. Wij vragen u dit bedrag te betalen te storten op de rekening van Chiro Berkenbloesem BE72 7360 4764 1616 met vermelding van 'naam van uw kind + bivak 2024'.

1ste kind: 150 euro

2de kind: 140 euro

3de kind: 130 euro

Omdat we graag iedereen mee willen op kamp, proberen we elk jaar opnieuw het inschrijvingsgeld zo laag mogelijk te houden. Indien u een extra bijdrage wilt doneren aan de chiro voor leden die het financieel moeilijker hebben, dan is dit zeker mogelijk! ❤️

Leden van de Speelclub krijgen de keuze om 7 of 10 dagen mee te gaan. Sommige leden

hebben namelijk sneller last van heimwee dan andere. De stap is mentaal soms wat te groot om in één keer de volledige 10 dagen mee te gaan. Uit praktische overweging voor de ouders hebben we besloten om de speelclub van dag 3 tot dag 10 mee te laten gaan op kamp. Dag 3 valt op zaterdag 3 augustus! De kinderen kunnen in de namiddag dan worden afgezet op de kampplaats om **15u**. Er wacht hen dan een rondleiding op de kampplaats om nadien meteen mee te spelen met de groep. Natuurlijk kan er gecarpoold worden. Gaat uw kind 7 dagen mee, dan betaalt u slechts **110 euro**. Indien u moeilijkheden ondervindt het bivak te betalen, aarzel dan niet om de groepsleiding of volwassen begeleiding aan te spreken. Dan kunnen we samen op zoek gaan naar een oplossing. We hebben namelijk graag iedereen mee op kamp!

Post

Op kamp ontvangen we natuurlijk graag post, wil je je kind een briefje schrijven dan kan dat op onderstaand adres:

Chiro Berkenbloesem – Naam van je kind

Winterdijkweg 51

3950 BOCHOLT

Wij ontvangen geen bezoek, dus brieven schrijven is de boodschap! De kinderen sturen ook graag eens een briefje naar huis, vul daarom zeker al de juiste adressen in op de enveloppen mét een postzegel.

Wagenziekte

Als je kind last heeft van wagenziekte, geef hem/haar dan Touristil of dergelijke mee als het nodig is. Dit is op voorschrift en we kunnen bijgevolg zelf geen Touristil voorzien in onze EHBO-koffer.

Luizen

Bijna elk jaar zijn er enkele kinderen met luizen op kamp, dit willen we dit jaar voorkomen. We vragen dan ook aan iedereen om zijn of haar kind te controleren enkele dagen voor vertrek en indien nodig een behandeling te starten. Ook vragen we om de leiding hiervan op de hoogte te brengen (ook na behandeling), zo kunnen we verdere besmettingen helpen voorkomen.

Contact in geval van nood

Indien je de leiding dringend moet bereiken, kan je steeds terecht bij de groepsleiding (zie boven) OF bij de VB's. Hen kan je op volgende nummers bereiken:

Jolijn Bosseloo: 0499 07 91 55

Veerle Cammaerts: 0497 83 90 32

MAAK KENNIS MET DE VRIENDEN VAN MARIO

SPEELCLUB:

Flo en Lars



KIEKEBOES:

Jannes, Ewoud en Kaat



RAKWI:

Anouk, Jente en Olivier



TITO:

Nina, Thomas en Rens



KETI:

Lucas en Laura



ASPI:

Sarah en Linus



WAT DOE JE ALLEMAAL OP KAMP?

Leden die al eerder zijn mee geweest, kunnen vast bevestigen dat het bivak de leukste tijd is van het chirojaar! Zij weten ondertussen wat hen te wachten staat, maar voor zij die dat nog niet weten, even een kort overzicht!

Op de dag van aankomst ga je met de hele groep het terrein eens verkennen en daarna begint het echte werk. Je speelt samen spelletjes tot de kookouders ons naar de eetzaal lokken voor de eerste avondmaaltijd! Tijdens de maaltijden op kamp kan je nagenieten van activiteiten, even tot rust komen en babbelen met je groepsleden. De volgende dagen worden gevuld met allerlei activiteiten. Zo zijn er gewone speldagen voorzien door je leiding, met de allerleukste spelletjes.

Ook gaan *Speelclub*, de *Kiekeboes* en *Rakwi* op **ééndaagse**. Dit is een daguitstap, maar waarheen is nog een verrassing! Tijdens de ééndaagse vertrekken *Tito*, *Keti* en *Aspi* op **tweedaagse**.

Vraag je je ook wel eens af hoe het is om andere leiding te hebben? Dan heb je geluk, want dat kan je uittesten op **Omgekeerde Dag**.

De leidingploeg wordt dan voor één dagje door elkaar geschud. Ben je ook al benieuwd wie jouw nieuwe leiding wordt die dag? Opnieuw een verrassing!



Om de leden van andere groepen eens te leren kennen, is er **Familiedag**. Alle groepen worden door elkaar gegooid voor een leuke tocht met onderweg allerlei spelletjes. In de avond wordt er gezellig gegeten met je nieuwe groep, maar na het avondeten is alles weer vanouds!

Het kamp wordt afgesloten met een gezellig **kampvuur** en een spetterende show! Je hebt het alvast gemerkt, dit wil je allemaal niet missen!

Bovenop al deze leuke activiteiten, voorzien de kookouders ook steeds de lekkerste maaltijden. Waarbij onze buikjes goed gevuld van gaan worden.



WAT NEEM JE MEE?

- ✓ Veldbed: Tito tot en met de Aspi slapen in tenten dus vergeet zeker je veldbedje niet!
Jongste groepen: In de kamers zijn er al bedden voorzien. Vergeet zeker geen hoeslaken mee te nemen!
- ✓ UNIFORM: short of rok, t-shirt en hemd of pull Heb je dit nog niet? Dan kan je er één kopen bij De Banier (J.P. Minckelersstraat 29, 3000 Leuven) of je kan altijd terecht voor T-shirts, hoedjes en truien van onze eigen merchandise. Ook hebben we een tweedehandswinkeltje waar je goedkoop stuks kan vinden, vraag dit na tijdens de komende Chirozondagen.
- ✓ Slaapzak, kussen en kussensloop + hoeslaken voor de jongste groepen (slaapgerief is dus niet aanwezig op de kampplaats!)
- ✓ Pyjama of warme slaapkledij. De Tito, Ketu en Aspi slapen in tenten. Aangezien het 's nachts sterk kan afkoelen, geef je best voldoende warme slaapkledij mee!
- ✓ Regenjas Wanneer het regent is deze onmisbaar, vergeet hem dus zeker niet!
- ✓ Voldoende warme truien, lange broeken, shorts en T-shirts. Hou er rekening mee dat dit spelkledij is, geef dus niet de mooiste kleren mee. De kans is immers zeer groot dat de kleren tijdens het spelen vuil worden of stuk gaan!
- ✓ Stevige stapschoenen, waarmee de kinderen goed kunnen stappen. Dit is noodzakelijk voor dagtochten.
- ✓ Insectenspray/zalfjes
- ✓ Laarzen of watervast schoeisel
- ✓ Voldoende ondergoed en kousen. Geef zeker een onderbroek mee voor elke dag plus een aantal reservestuks. Een ongelukje zit namelijk in een klein hoekje...
- ✓ 4 keukenhanddoeken. Vergeet deze zeker niet te labelen.
- ✓ 4 washandjes en 4 handdoeken, ook deze labelen
- ✓ Zakdoeken
- ✓ Toiletgerief (zeep, shampoo, borstel, tandenborstel en tandpasta)
- ✓ Degelijke herbruikbare drankkruik. Een plastic flesje volstaat niet, we gebruiken dit bijna dagelijks!
- ✓ Extra schoenveters
- ✓ Wasspelden
- ✓ Zwempak, (in sommige zwembaden is een aansluitende zwembroek en badmuts verplicht dus geef niet alleen een zwemshort mee)
- ✓ Petje of zonnehoed
- ✓ 2 paar sportschoenen of andere speelschoenen
- ✓ Zaklamp (dit is vooral nuttig voor de oudere groepen tijdens avondspelen)
- ✓ Pantoffels of badslippers (verplicht voor binnen!)
- ✓ Schrijfgerief, briefpapier, postzegels en enveloppen. Gelieve het adres al op de enveloppen te schrijven en de postzegel erop te plakken. Dit is veel makkelijker voor uw kind! Postzegels en kaartjes kunnen ook ter plaatse gekocht worden bij de leiding. Identiteitskaart en strookjes van de mutualiteit Zorg dat de strookjes e.d. nog geldig zijn.

✓ Een beetje zakgeld. Gelieve geen grote biljetten mee te geven aan uw kind. Om bijvoorbeeld een postkaartje te kopen is kleingeld veel handiger!

✓ Vuile waszak

✓ Stevige rugzak

WAT NEEM JE NIET MEE?

✗ Smartphones, GSM's, iPods, tablets en smartwatches. (Deze worden afgepakt en pas terug gegeven op het einde van het kamp, indien je kind er één mee heeft.) Sms'en worden met andere woorden niet beantwoord tijdens het kamp. Je kan uitgaan van het spreekwoord 'Geen nieuws, is goed nieuws'. Moest er iets gebeuren verwittigt de leiding de ouders meteen!

✗ Alcohol, drugs en sigaretten. Toch bij? = Ticket naar huis!

SPECIFIEK PER GROEP:

✗ **Tito:** Trekrugzak (2-daagse)

✗ **Keti:** Fiets (in perfecte staat en voorzien van verlichting!), trekrugzak (2-daagse)

✗ **Aspi:** Fiets (in perfecte staat en voorzien van verlichting!), trekrugzak (2-daagse)

✗ **TITO, KETI EN ASPI:** Hou er rekening mee dat jullie buiten slapen. Voorzie je dus van een warme slaapzak, warme slaapkledij,... Het kan 's nachts stevig afkoelen! Weet je niet zeker tot welke groep jouw kind behoort, vraag het dan aan de leiding, die zullen dat vast en zeker kunnen vertellen!

✗ **Rakwi & Kiekeboes:** Kleren die vuil mogen worden



SPEELCLUB

Wahooo beste Speelclub,

Dit jaar gaan we met heel de chiro naar het Mushroom Kingdom te Kaulille. Princess Peach heeft ons namelijk uitgenodigd om 10 (of 7) dagen lang Goombas te verpletteren, paddenstoelen te eten, onze teentjes te begraven in het heerlijk warme zand van wereld 4 en kortom de tijd van ons leven te hebben. Geen nood, we zagen jullie al denken: "Ik wil super graag mee, maar enkel als Flo en Lars meegaan.". Koopa Flo en Lakitu Lars gaan natuurlijk mee. Maak jullie valiesjes maar klaar, zet jullie springkunsten op scherp, en dan duiken we op 1 augustus met z'n allen een groene pijp in naar het meest epische kamp ooit.

Tot dan,

Koopa Flo en Lakitu Lars



← Ik dat mijn valies klaarmaak om op kamp te vertrekken

KIEKEBOES

Allerliefste kiekeboetjes,

Dit jaar gaan we samen op reis met Mario en zijn vrienden naar... Kaulille WOOHOO!! Hopelijk hebben jullie er ook super veel zin in, want wij staan al te poppelen om samen met jullie het avontuur aan te gaan.

Maar voordat we vertrekken, willen we jullie nog natuurlijk wat tips geven om onze reis naar Mushroom Kingdom helemaal af te maken: 😊

1. **Teamwork is de sleutel!** Net zoals Mario en Luigi, zijn we een team. We moeten samen werken om dit een onvergetelijk kamp te maken en daarvoor mogen jullie niet vergeten jullie enthousiasme mee te nemen in jullie rugzakje.

2. **Pas op voor de Bowser!** Net als Mario moeten we voorzichtig zijn en onze ogen openhouden voor mogelijke gevaren.

3. **Verken als Toad!** Net zoals Toad altijd op zoek is naar nieuwe avonturen, moedigen wij jullie aan om zelf ook nieuwe avonturen aan te gaan en eens nieuwe dingen uit te proberen. Laat jullie maar eens helemaal gaan!!

4. **Plezier hebben als Yoshi!** En bovenal, laten we plezier maken! Net zoals Yoshi altijd glimlacht, laten we dan ook onze glimlach meenemen zodat we samen lekker kunnen giechelen met de onweerstaanbare mopjes van jullie hilarische leidingen. 🤪

Dus, oefen jullie sprongen, pak jullie pet en laat de snorren al maar groeien. Want wij gaan op pad naar het fenomenaalste kampervaring van jullie hele Chiro carrière. 😊



RAKWI

🌟 WELKOM AVONTURIERS VAN HET MUSHROOM KINGDOM! 🌟

MARIO, PRINSES DAISY EN PRINSES PEACH HEBBEN GROOT NIEUWS VOOR JULLIE: DEZE ZOMER ORGANISEREN WE EEN FANTASTISCH CHIROKAMP EN WE KUNNEN NIET WACHTEN OM JULLIE DAAR TE ZIEN! 🎉

DUS, WAT STAAT ER ALLEMAAL OP HET PROGRAMMA? BEREID JE VOOR OP EEN EPISCHE REIS DOOR DE MAGISCHE WERELD VAN MARIO! 🍄 SAMEN ZULLEN WE DE SPANNENDSTE BOSSPELLETJES SPELEN, GEHEIME PADEN ONTDEKKEN IN HET PRACHTIGE KAULILLE, EN WIE WEEET, MISSCHIEEN KOMEN WE ZELFS WEL EEN PAAR GOOMBA'S TEGEN ONDERWEG! 🍄

OF JE NU NET BEGINT MET JE AVONTUREN OF AL EEN DOORGEWINTERDE HELD BENT, ER IS VOOR IEDER WAT WILS OP ONS KAMP. WE ZULLEN NIEUWE VRIENDEN MAKEN, GEKKE AVONTUREN BELEVEN EN VOORAL HÉÉL VEEL PLEZIER HEBBEN! 🚀

DUS TREK JE AVONTURENOUTFIT AAN, PAK JE RUGZAK IN MET SNACKS EN KOM SAMEN MET ONS EEN ONVERGETELIJKE ZOMER BELEVEN. HET BELOOFT EEN KAMP TE WORDEN WAAR LEGENDES OVER VERTELD ZULLEN WORDEN! 🌟

MIS HET NIET, SCHRIJF JE SNEL IN EN LAAT ONS SAMEN DE WERELD VAN MARIO VERKENNEN! 🍄 ✨

XOXO MARIO, PRINSES DAISY EN PRINSES PEACH AKA OLIVIER, JENTE EN ANOUK



TITO

Hey hey liefste vrienden,

Mario, Luigi en Peach hier. Wij gaan op avontuur van 1 tot 10 augustus en we nemen jullie graag mee.

Ons avontuur vindt plaats in Kaulille.

We slapen dit jaar in tenten voor sommige is dit de eerste keer andere hebben dit al gedaan.

We gaan veel leuke dingen doen. Zoals op 2 daagse gaan, spanneennndd!!

Vergeet dus zeker geen goede trekruzak.

We hebben een zeer leuke en grote kampplaats.

Natuurlijk gaan jullie ook kennis maken met al onze andere vrienden, browser, donkey kong en alle andere.

Het lekkere eten wordt zoals altijd voorzien door onze geweldige kookploeg.

Wij hebben er alleszins heel veel zin in.

Hopelijk komen jullie allemaal op avontuur en wordt het een geweldige tijd.

Tot dan,

Mario, Luigi en Peach.





Beste Keti's van Chiro Berkenbloesem,

It's – a – me, Mario en Peach !

We sturen jullie deze brief om jullie te waarschuwen dat er een groot gevaar boven het Mushroom Kingdom hangt ! Dit zijn donkere tijden en we hebben zoveel mogelijk bondgenoten nodig om de komende dreiging het hoofd te bieden. Stel niet te veel vragen en spring op 1 augustus de groene tunnel in ! De ingang is tot nu toe verborgen gebleven om het massatoerisme te vermijden dat onze prachtige landschappen zou verwoesten. De dichtstbijzijnde ingang is in Wezembeek-Oppem, aan de andere kant zullen we ongeduldig op jullie wachten !

Bij deze brief voegen wij een lijst met de spullen die jullie nodig hebben. Neem dees allemaal mee in een **stevige trekrugzak** ! Het Mushroom Kingdom is een charmante plek, maar vol valkuilen, dus je bent gewaarschuwd !

- ☉ **Chiro uniform** - dit moeten jullie aanhebben bij vertrek, zo kunnen wij u onderscheiden van de Gumba's !
- ☉ **Veldbed**
- ☉ Een warm genoeg **slaapzak**, de nachten worden snel koel in het Mushroom Kingdom !
- ☉ **Kussen** en eventueel een **extra dekentje**
- ☉ **Warme pullen** (2 à 3)
- ☉ Een **lange broek**
- ☉ **Reserve kleren**, om te chillen als we niet op avontuur zijn in het wildernis !
- ☉ Genoeg **ondergoed en kousen** – zeer belangrijk !
- ☉ Een **toiletzak** – met alle nodige spullen zoals tandenborstel, tandpasta, nodige medicatie, ...
- ☉ **Stevige stapschoenen** – ook zeeeeer belangrijk om het Mushroom Kingdom door te kruisen. Pak dan ook een **extra paar schoenen** voor de minder stap-heftige activiteiten !
- ☉ **Zwemgerief**, de stranden hier zijn subliem en water heerlijk !
- ☉ **Handdoek en keukenhanddoek**
- ☉ Jullie **Belgische ID-Kaart** of hoe het ook noemt bij jullie
- ☉ Eventueel zakgeld, maar niet te veel. Winkels accepteren geen Euro's in het Mushroom Kingdom !

En natuurlijk, vergeet jullie **fiets** niet ! Het moet in goede staat zijn met werkende remmen en lichten ! En neem zeker jullie **helm** ook mee, de Rainbow Road is bekend voor zijn gevaarlijke hindernissen !

We hopen jullie talrijk zien komen opdagen !
We hebben jullie hulp nodig !!!

Tot snel,

Peach & Mario



ASPI

YIHIEE ASPI'S,
Wario en Waluigi in da house,
Wij hebben gehoord dat jullie dwappies op een saai chirokamp gaan in Kaulille?
Wij vroegen ons af of jullie ons misschien mee
wouden smokkelen om het kamp wat up te spicen. IT'S WARIO EN WALUIGI TIME!



Wij zorgen voor de bananen, zorgen jullie voor de rest?

Het is tot bij ons gekomen dat jullie de minst incapabele rotjochen zijn van de hele Chiro, daarom bieden we jullie een jobje aan als mede-schurk. Wij werven volgende aspi's aan: ArWario, Prinses Chiarosalina, JuLuigi, LavaLentel, Thiboomba, Tibowser.

Geen zorgen, de rest gaat niets in het snotje krijgen, die zijn waarschijnlijk toch niet snugger genoeg om tot deze pagina door te lezen. Jullie vragen jullie waarschijnlijk af of er ook iets voor jullie inzit. Ooit al eens een hele kampplaats voor jullie alleen gehad? WHAHAHAHA, denk er maar goed over na!

Als jullie deze uitdaging aankunnen, wat wij zeker van jullie verwachten, daag dan 1 augustus op aan de lokalen van onze geheime basis (BKB).

Wees daar, of wees een goederik/Watje!

Jullie kwaadaardige leiders, Sarawario en Walinus.

Alvast 2 foto's van ons, zodat jullie ons zeker herkennen.

